

5

6

7

8

Dit moet je weten

221 voor Chr. o

Keizer Ch'in

1275

Marco Polo bereikt China

1500 1519

Leo Africanus trekt door Afrika

Cortés verslaat de azteken



Tijd van ontdekkers en hervormers

Andere werelden: Afrika

In de tijd van ontdekkers en hervormers leerden de Europeanen andere volken en gewoonten kennen.

Rond het jaar 1500 trok Leo Africanus door Afrika. In zijn reisboeken schreef hij alles precies op. Er waren ook schrijvers die maar wat verzonnen over Afrika. En handelaren die er geweest waren, maakten de mensen bang met verhalen over wilden en menseneters. Zij wilden de rijkdommen voor zichzelf houden.

Op sommige plaatsen in Afrika was grote welvaart, zoals in het Songhai-Rijk. Er waren markten en dagelijks kwamen in de hoofdstad Gao grote karavanen van kamelen aan. Handelsroutes begonnen en eindigden er. Twee eeuwen geleden was Benin een rijk handelsland. De bewoners heetten de Bini. In de hoofdstad Benin woonde de koning: de Oba. Elke maand gaf hij een feest voor zijn ambtenaren. Met muziek en acrobaten. Er werd bamboewijn gedronken en de gasten droegen fraaie maskers.



Andere werelden: India

Vasco da Gama leerde in India het hindoeïsme kennen. Dat is daar nog steeds een belangrijke godsdienst. Het hindoeïsme kent honderden goden. Daarvan zijn drie goden de belangrijkste: Brahma, Shiva en Vishnoe. Hindoes brengen elke ochtend een offer aan hun goden. De koe is een heilig dier. Hindoes geloven dat mensen na hun sterven steeds weer opnieuw worden geboren. Dit heet reïncarnatie. Mensen worden in een bepaalde groep geboren: een kaste. Door goed te leven kan men een volgende keer in een hogere kaste geboren worden. Maar een hindoe kan ook als dier terugkeren. In India ontstond ook het boeddhisme. Boeddha leerde de mensen onder andere dat als je steeds méér wilt, je ook steeds meer teleurstelling en verdriet oploopt.



Andere werelden: China

In het jaar 221 voor Christus werd Ch'in keizer van China. Hij en de keizers na hem lieten een muur van 5000 kilometer bouwen tegen indringers. In de dertiende eeuw kwam de Italiaan Marco Polo in China aan. De Portugezen waren de eerste Europeanen die handel dreven met China. Het Chinese porselein, aardewerk bedekt met glazuur, werd heel populair in Europa. China had een hoge beschaving. De Chinezen gebruikten het kompas al en ook met het maken van papier en met de boekdrukkunst waren ze eerder dan de Europeanen. Maar meisjes en vrouwen hadden er niets te vertellen. Soms hadden ze niet eens een naam, maar een nummer. En in heel arme gezinnen werden pasgeboren meisjes wel eens verdrongen.

Andere werelden: Amerika

Columbus noemde de inwoners van Amerika indianen, omdat hij dacht vanuit het westen Indië bereikt te hebben. Op eilandjes midden in een meer lag Tenochtitlan, de hoofdstad van het rijk van de azteken, met midden in de stad de grote zonnetempel. De azteken

verbouwden groenten en bloemen op vloten bedekt met slib. Ze dachten dat de Spanjaard Cortés een god was. De Spanjaarden verwoestten de stad. Tegen hun vuurwapens konden de azteken niet op. De inca's woonden hoog in de bergen. De bevolking verbouwde maïs, groenten en aardappelen. Ze vereerden de maan, de sterren, de zon en hun koning. Getrainde hardlopers gaven 24 uur per dag boodschappen door over de 16.000 kilometer aan wegen.

De indianen in Noord-Amerika leefden heel verschillend. De Lakota-Sioux maakten jacht op bizonen en woonden in tenten. De Pueblo-indianen woonden in huizen, verbouwden maïs en verzamelden wortels en zaden uit de woestijn.

